

Dank voor uw giften

In samenwerking met de OostEuropa Zending hebben wij een huisje voor de familie Mandra in Roemenië kunnen bouwen.



Een sponsor ondersteunde de aankoop van een computer voor zijn sponsorkind uit Albanië, zodat de kinderen thuis de online schoollessen kunnen volgen. Xhovana Prendi (foto links onder) uit Albanië kan haar school afmaken, omdat het schoolgeld en de kosten voor het transport naar school zijn betaald. De moeder van een sponsorkind die nog nooit bij een tandarts was geweest, kon zich laten behandelen. Ze kreeg steeds meer gezondheidsproblemen, vanwege infecties die dringend behandeld moesten worden.



De familie Cuna in Albanië kon een muur bouwen om de keuken en het toilet van elkaar te scheiden. Tevens kon het lekkende dak worden gerepareerd.



scheidingsmuur

lek dak

dak gerepareerd

We willen u, lieve sponsors, bedanken voor elke gift die u aan de behoeftige gezinnen geeft en we bidden dat God u zal zegenen. Blijf alstublieft geven, want alleen op deze manier kunnen we door samen te werken als broeders en zusters in Christus hen helpen en hen een kans geven op een beter en kwalitatief leven. **Renato Jani, Albanië**

Immanuël,

God met ons! Matteüs 1:23



Verrassend genoeg is het alweer december! Als we terugkijken op dit jaar, ondanks covid-angst, de lockdowns, sociale afstandelijkheid en nog vee meer, zijn de dagen voorbij gevlogen. We zitten alweer in de laatste maand van het jaar. Dit betekent dat het leven doorgaat, ongeacht wat er in en om ons heen gebeurt. Het Woord van God heeft een belofte voor ons en ons leven en het past goed in deze enge tijden, zoals **Mattheüs** aangeeft in hoofdstuk **1:23**: "Zie, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en zal Hem de naam geven Immanuël", wat betekent "God met ons"! Wat een geweldige belofte om te onthouden als we de kerstvakantie naderen dat Hij bij ons is! We zijn dus niet alleen!

In tegenstelling tot de andere jaren zal deze kerst ongetwijfeld heel anders zijn, maar de Kerstboodschap blijft altijd dezelfde. Als wij kijken naar de eerste Kerst, waren de omstandigheden niet de beste. Jozef en Maria konden geen kamer vinden in de herberg. Maria moest in een stal baren, maar in de onzichtbare, geestelijke wereld was er grote vreugde. De engelen zongen van vreugde omdat God eindelijk naar zijn kinderen kwam in een niet-extra-vagante vorm om de grootste boodschap van liefde te brengen door de geboorte van Zijn geliefde Zoon, Christus Jezus!

God kwam dichtbij. God werd tastbaar. Gods boodschap werd werkelijkheid in Jezus, het "Woord"! "En het Woord werd vlees en woonde onder ons, en wij aanschouwden Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid"! (**Johannes 1:14**) Het Woord betekent dat Hij onder ons neerdaalde en de komst van Jezus op aarde spreekt van het Woord. Dit is de essentiële betekenis van Kerst. Het woord werd vlees en leefde onder ons vol van genade en waarheid.

Laten we, afgezien van lichtjes, kerstbomen en het geven van geschenken, ervoor kiezen om die incarnatie van het Woord te zijn onder de mensen waar het nodig is. Onze wereld heeft dringend mensen nodig die vreugde en hoop brengen, mensen die anderen zullen helpen te herinneren wat echte genade is en waar blijvende hulp wordt gevonden. Dit is wat Kerst ons leert, te zijn als Jezus in woord en daad! We hebben een Heiland die onze pijn begrijpt, die weet van elke zwakheid en verdriet en met liefde en hoop ons de hand reikt. Wat een troost, dat Hij, Immanuël, altijd bij ons is en wij nooit alleen zijn!

Marcela Burzo, Roemenië



PROJECTEN



LEVENS MIDDELEN VOOR OOST-EUROPA

Vanwege de pandemie wordt het steeds moeilijker voor de gezinnen om in hun onderhoud te voorzien. Velen hebben geen baan meer. Wij hopen veel gezinnen een levensmiddelenpakket te kunnen geven. Ook gezinnen die niet gesponsord worden.



BRANDHOUT VOOR GEZINNEN

Vorige maand hebben wij al veel gezinnen kunnen voorzien van brandhout. Helaas is het budget voor dit project nog niet toereikend. Naar wij hopen mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen.

MEDISCHE HULP

Helaas waren ook veel van de sponsorgezinnen besmet met het Coronavirus. Enkelen waren er erg aan toe en kregen zuurstof toegediend. Helaas moeten de gezinnen de behandeling zelf bekostigen. Ook twee van onze contactpersonen waren besmet en moesten behandeld worden. Wij konden hulp bieden aan verschillende personen. Echter krijgen wij geregeld aanvragen voor medische hulp.



SPONSORKIND WORDT CONTACTPERSOON

Artemisa groeide op in een moslim gezin met haar ouders, een broer en een zus. Toen zij twee jaar was overleed haar vader. Haar moeder Aida, moest toen alleen voor haar drie kinderen zorgen. Ze had geen inkomen en het was dan ook een enorme moeilijke opgave. Onze contactpersoon hoorde van hun situatie en haar dochters Artemisa en werden opgenomen in het Kinder Sponsor Programma (KSP). Samen met een voorganger vertelde hij over de Liefde van Jezus. Aida ging geregeld naar de kerk en besloot zich te laten dopen. Haar leven veranderde totaal en ze mocht vrouwen die hun man hadden verloren, bemoedigen. Ze kreeg een baan als naaister en kon zo in het onderhoud van haar kinderen voorzien. Enkele jaren later werd Aida contactpersoon voor het KSP. Toen de kinderen groter werden, gingen ze naar de jeugddienst en besloten ook zij zich te laten dopen. Een jaar geleden leerde Artemisa haar man Max uit Noorwegen kennen tijdens een zendingsreis naar Albanië. Nu samen met haar man wil zij God dienen. Zij neemt nu de taak over van haar moeder en is nu een contactpersoon voor het Kinder Sponsor Plan!

ARTEMISA SCHRIJFT:

De reden dat ik God wil dienen is dat ik geloof dat Hij ons heeft geleerd om anderen te dienen. Omdat anderen ons Gods Liefde hebben laten zien en onze familie hebben gediend, wil ik datzelfde doen voor andere families die in nood zijn en misschien Jezus nog niet kennen!

Wij zijn zo dankbaar dat God sponsors van het Kinder Sponsor Plan gebruikt heeft om dit gezin te helpen.



Artemisa bij moeder op de arm

Max en Artemisa

