

Algemeen Fonds KSP

Als u niet in staat bent om maandelijks een kind in Oost-Europa te steunen, behoort een eenmalige donatie wellicht wel tot de mogelijkheden. Eenmalige donaties gaan naar het Algemeen Fonds van het Kinder Sponsor Plan. Hieronder kunt u lezen waar wij dit geld onder andere voor gebruiken. Dit zijn enkele van onze projecten:

- Huizenprojecten – Nee, wij gaan geen luxe huizen bouwen. We helpen arme Oost-Europese families aan een degelijk onderkomen. Soms zorgen we voor daken op hun huizen of voor deuren en ramen. Kunt u zich voorstellen hoe het is om in een huis zonder dak te wonen? Of in een woning zonder voordeur? Met gaten als 'ramen'? En dat bij temperaturen van 30 graden onder nul in de winter?

- Medische behandelingen – In de meeste Oost-Europese landen hebben mensen die niet

werken ook geen ziektekostenverzekering. Dus als zij naar het ziekenhuis moeten of een medische behandeling moeten ondergaan, moeten zij alles zelf betalen. Ook kinderen, ook al is de basiszorg gratis, moeten betalen voor alle specialistische behandelingen.

- Financiële hulp in tijden van nood – Overal ter wereld gebeuren nare dingen: iemand verliest zijn baan, iemand in de familie overlijdt, een ouder verlaat de kinderen. In zulke moeilijke tijden willen wij hulp bieden – en niet alleen met gebed. Als voorbeeld noemen wij het gezin van Daniela Radeva uit Bulgarije, waarover wij in een eerdere nieuwsbrief schreven. In één week overleed de vader van vier kinderen en raakte de oudste dochter haar baan kwijt. Het was een heel moeilijke tijd voor het gezin, maar wij konden hun een helpende hand toesteken. Aan u die heeft meegeholpen: hartelijk dank!

- Kinderboeken en -bijbels – Bijbels zijn niet gratis. Een van de manieren waarop wij kunnen helpen, is door Kinderbijbels in de lokale taal te kopen. Zo kunnen kinderen het Woord van God lezen en groeien in geloof. Voor de meeste van deze kinderen zullen deze Bijbels de enige boeken zijn die zij ooit in hun leven zullen bezitten.

- Winterschoenen – Kinderen groeien heel snel. Elke winter hebben zij nieuwe schoenen nodig. Deze kosten in de meeste Oost-Europese landen ongeveer evenveel als in Nederland. Alleen verdienen de mensen daar ongeveer 100 euro per maand – als ze al werk hebben. Schoenen kopen betekent voor hen: niet eten, of niet stoken, of...

Als u geld aan het Algemeen Fonds van het KSP wilt doneren, kunt u aangeven voor welk project, in welk land, u dit wilt schenken.

Wij zoeken sponsoren



Sarah Jumbe
8 jaar, Malawi

Sarah is de jongste in een gezin met zeven kinderen. Zij wonen in een klein lemen huisje met een grasdak en vloeren van zand in het

dorpje Kakodwa in Midden-Malawi. Haar vader is een arme voorganger in de Zambezi Evangelical Church en is tevens keuterboer. Haar moeder zorgt voor het huishouden en het gezin. Sarah slaapt bij haar ouders op de kamer. Sarah gaat naar de basisschool en zit in de eerste klas. Ze heeft behalve een oud plaatjesboek geen speelgoed, maar speelt winkeltje met flessendoppen als geld. Ze heeft zelf een springtouw gemaakt van aan elkaar geknoopte stukken touw die ze heeft gevonden. Sarah weet nog niet wat ze later wil worden, maar houdt erg veel van zingen. Sarah is een verlegen en teruggetrokken meisje. Wie wil de sponsor van Sarah worden?



Klevis Nakoleci
3 jaar, Albanië

De vader van Klevis stierf aan kanker toen Klevis één jaar oud was. Zijn moeder bleef alleen achter met drie kinderen en zonder werk.

Zij trok bij haar moeder in. Er is weinig te eten en zij heeft geen andere keus dan op straat te gaan bedelen. Klevis heeft twee oudere zussen. Allemaal hebben ze medische problemen. Ze wonen met zijn vijven in een kamer die in de winter heel vochtig is. Gedurende de koude winter heeft de moeder geld moeten lenen om de kamer te kunnen verwarmen. Daardoor heeft ze nu een grote schuld van ongeveer 350 euro die ze niet kan afbetalen. En voor de volgende winter zou er eigenlijk al gespaard moeten worden om te kunnen stoken. Klevis is een goedlachs knulletje en maakt snel vrienden. Hij gaat nog niet naar school. Wilt u misschien de sponsor van Klevis worden?



Klarika Lakatos
13 jaar, Oekraïne

Klarika is een 'poliokind'. Vaak is er, ook in Oekraïne, bij ziekte een uitkering van de overheid. Maar Klarika komt daar op de een of

andere manier niet voor in aanmerking. Zij is een zeer levendig meisje. Klarika mag dan lichamelijk beperkt zijn, haar geest is heel helder: ze is een slimme meid. Als gevolg van haar handicap moet er wel altijd iemand thuis zijn. Hierdoor kan haar moeder niet werken. Haar vader heeft slechts een parttime baan. Omdat hij geen diploma's heeft, kan hij geen goede baan vinden. Daarom pakt hij alles aan wat hij vinden kan. De moeder houdt een kleine moestuin achter het huis bij, waardoor het gezin goedkope groenten ter beschikking heeft en toch goed kan eten. Wie is bereid om Klarika te gaan ondersteunen?



Costina Florea
3 jaar, Roemenië

Costina is de jongste van drie meisjes in het gezin. Ze is een schattig klein meisje. Het gaat goed met haar en ze is gezond. Costina kan

nog niet goed praten, maar ze heeft haar eigen taal. Ze is wel heel nieuwsgierig en houdt alles in de gaten. Ongeveer twee jaar geleden heeft de vader een lening afgesloten voor het huis waar ze nu in wonen. Maar ze kregen het financieel moeilijker en zijn nu flink achter met de betalingen. Er moet nog 4.800 euro worden afgelost. Hun levensomstandigheden zijn uiterst moeilijk. De ouders hebben beiden vaak last van bronchitis. Ze waren begonnen met de bouw van het huis, maar moesten daarmee stoppen vanwege geldgebrek. Moeder vond een baan, maar wordt daar slecht voor betaald. Sinds zij werkt, krijgen ze ook geen steun meer, maar alleen een klein bedrag aan kinderbijslag. Wie trekt zich het lot van dit gezin aan?



"...maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde."
Handelingen 1:8

Gij zult kracht ontvangen

Alvorens de apostelen werden uitgezonden met de opdracht het evangelie te verkondigen, moesten ze eerst wachten op het moment dat Gods Geest zou worden uitgestort. Jezus wist dat Zijn volgelingen zonder deze kracht nooit en te nimmer in staat zouden zijn om deze opdracht te volbrengen. Hij kende immers de zwakheden van de mens. Neem nu Petrus. Altijd haantje-de-voorst, maar op het cruciale moment was hij te bang om te erkennen dat hij bij Jezus hoorde. Als hij in zijn boot op het onstuimige meer vaart en Jezus over de golven ziet wandelen, klimt hij in eerste instantie op Jezus' uitnodiging "Kom!" overboord en loopt over het water naar Jezus. Al gauw echter slaat de twijfel toe en Petrus bedenkt dat het toch eigenlijk helemaal niet mogelijk is wat hij nu doet. Onmiddellijk dreigt hij te zinken, maar Jezus redt hem. Na de uitstorting van Gods Geest zien we echter een heel andere Petrus terug. Op de eerste pinksterdag houdt hij een

vrige toespraak. Bij de ingang van de tempel treft hij een verlamde man aan en hij deelt deze mee dat hij geen goud en zilver bezit, maar direct vervolgt hij: "maar wat ik heb geef ik u". Petrus was zich ten volle bewust van de kracht van Gods Geest die in hem was. Daarom durfde hij te handelen en deze man op te richten, die dan ook ter plekke genas. Als we het leven van Petrus verder volgen, zien we dat hij ondanks vervolging en gevangenschap trouw bleef aan zijn roeping. Er ging zoveel kracht van hem uit, dat men de zieken op straat legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. De Bijbel meldt dat ze allemaal genezen werden!

Het geheim van deze ommekeer in het leven van Petrus was het feit dat hij tijdens de pinksterdag gedoopt werd met Gods Geest. Niet langer werd hij beperkt door zijn eigen menselijke mogelijkheden; hij mocht leven en handelen vanuit de kracht die hij van God had ontvangen. De kracht van Gods Geest – dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt – bewerkte in het leven van Petrus een radicale verandering. Ook binnen ons zendingswerk weten we ons volkomen afhankelijk van deze bovennatuurlijke kracht van God. Als mensen zijn we immers zo begrensd, wanneer we handelen vanuit onze eigen mogelijkheden. Dagelijks worden we geconfronteerd met de noden van onze medemens. Dikwijls horen we een roep om hulp op velerlei terreinen van de gezinnen van onze sponsorkinderen. Dit kan soms enorm overweldigend zijn en als we op zo'n moment naar onze eigen mogelijkheden kijken, voelen we ons zo beperkt. Dan mogen we weten dat God Degene is die zal voorzien in alle noden. Wij mogen een instrument zijn waardoor God kan werken. De Bijbel noemt ons in 2 Cor. 4:7 aarden vaten. De kracht die alles te boven gaat, is van God en niet van ons. Wij mogen slechts het vat zijn, dat God kan vullen met Zijn kracht, tot eer van Zijn Naam. In dit besef mogen wij als zendingsteam – samen met onze trouwe achterban van sponsoren – doorgaan met het geven van hulp en ondersteuning aan al die gezinnen, die daar zo dringende behoefte aan hebben. Wij hebben immers Zijn kracht ontvangen!

PINKSTERKIND



Hoewel Pinksteren 2012 alweer voorbij is wanneer u dit leest, blijft Pinksteren centraal staan bij het werk voor het Kinder Sponsor Plan. Eerst worden wij fysiek geboren.

Het is Gods verlangen dat wij op een gegeven moment ook wederom geboren worden. Dit kan volgens de Here Jezus alleen door water en Geest. Gods Heilige Geest broedde over de duistere chaos die in het eerste Bijbelboek beschreven wordt. Die Geest was de werkende kracht van God die de schepping tot stand bracht, samen met Gods Woord; daarvoor is de aarde er en allen die daarop wonen. De mens echter raakte zijn verbinding met Gods werkelijkheid kwijt en de dood deed zijn intrede. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Er is een uitweg. Met Pinksteren verscheen, via het getuigenis van vele dienstknechten en dienstmaagden van God, de Geest van de Vader en Zijn Zoon. En ook nu – 2000 jaar later – verschijnt Gods Geest via een programma als het Kinder Sponsor Plan ten tonele, om de allerarmste kinderen de uitweg te bieden naar het kindschap Gods. De armoede en het lijden worden daardoor bestreden. Maar een gesponsord kind mag vooral weten dat het in het midden van Gods belangstelling staat. Door dit hulpprogramma wordt dat voor hen tastbaar. Elk werk van God stuit echter ook op tegenstand. Hoewel satan een verslagen vijand is, is hij nog altijd een geduchte tegenstander. Een 'pinksterkind' ervaart niet alleen de vernieuwende kracht van God, maar ook Zijn overwinnende kracht tegenover elke vijandschap van satan – of van mensen. De liefde van God wordt uitgestort in het hart van elk 'pinksterkind' en is een wapen tegen haat, onderdrukking en armoede. Dat elk sponsorkind, maar ook elke sponsor en wij allen ware 'pinksterkinderen' mogen zijn. Om geleid te worden door Gods Geest, gereinigd en vergeven door het bloed van het Lam, het waterbad van Gods Woord!

Carolien Rijdsijk

Matthias van der Weide

Welkom in ons gastenhuis!

Zoekt u een plek om even bij te komen? Of zoekt u een overnachtingsadres op uw reis verder Roemenië in? In Oradea (Roemenië) hebben wij zo'n plek voor u! Het is een huis van twee etages, bestaande uit een woonkamer, een eetkamer, vier badkamers en zes slaapkamers. De keuken is ruim en volledig ingericht. Drie badkamers hebben een douchecabine en er is zelfs een badkamer met een jacuzzi. De kamers zijn gezellig ingericht, ruim en schoon. Op de terrassen kunt u heerlijk genieten van de zon. Tevens kunt u gebruikmaken van de opslagruimte. Het gastenverblijf is gelegen in een rustige buurt van Oradea, ongeveer vijf minuten van het centrum. Het huis is zeer geschikt voor groepen, maar ook individuele gasten zijn hartelijk welkom. U heeft veel privacy, u deelt het huis niet met andere gasten. U zult zich hier snel op uw gemak voelen! Voor meer foto's kijk op www.casalumina.com. Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0180-521966



Getuigenis Adriana Mester - contactpersoon in Roemenië



Mijn naam is Adriana Mester. Ik zet mij sinds 2004 in voor het Kinder Sponsor Plan.

Via broeder Presecan, die toentertijd in het noordoosten van Roemenië contactpersoon voor het Kinder Sponsor Plan was, kwam ik in aanraking met dit werk. Tijdens de moeilijke periode van vervolging onder het communistische regime diende deze broeder, die nu oudste in een Pinkstergemeente in Cluj is, de Heer. Hij hielp vele gezinnen via het programma. Ikzelf had het op mijn hart gekregen om de armen te helpen, maar had daar concreet nog niets mee gedaan. Door Gods genade ontmoette ik via deze broeder de sponsorgezinnen en de andere contactpersonen. Ik begon de geestelijke betekenis van het werk in te zien en zag hoe de mensen voelden hoe geweldig God voor hen zorgt.

Regelmatig vertellen sponsorgezinnen mij hoe geweldig de Heer hun gebeden verhoord heeft. Zij kregen voedsel toen zij honger hadden, zij ontvingen geld voor brood, of financiële steun in tijden dat zij de elektriciteit of andere levensbehoeften niet meer konden betalen. In een verdorven en materialistische maatschappij, waarin de meeste mensen hun eigenbelang zoeken en niemand om zijn naaste geeft, toont God zijn liefde op vele manieren door zijn kerk, zijn trouwe volk dat zichzelf ten dienste van anderen stelt. Een van de manieren waarop God zijn liefde toont, is het Kinder Sponsor Plan, waarbinnen vele sponsoren een hart tonen voor kinderen. Hun vrijgevigheid betekent verhoging der gebeden voor deze gezinnen. Hartelijk dank daarvoor!

Als u eens wist hoe vaak mensen zeggen: "Dit voedselpakket kan alleen maar van God komen, want alleen Hij kan weten dat we net onze laatste boterham opgegeten hebben!" Of zij vertrouwen mij toe: "God heeft ons

nog nooit in de steek gelaten. We hadden dit geld heel hard nodig..." En zo kan ik nog heel lang doorgaan. U zou, als u in mijn schoenen stond, daadwerkelijk ervaren wat "Het is beter te geven dan te ontvangen" (Hand. 20:35) betekent. Zelfs de families die niet christelijk zijn, worden geraakt als zij zien hoe christenen elkaar helpen en hoe deze "buitenlanders" – die niet eens familie zijn – voor mensen bidden, hen steunen en hen bemoedigen. Liefdevol en zonder voorwaarden.

Ik heb een woord van bemoediging voor allen die bij deze bediening betrokken zijn:

Galaten 6:9-10:
"Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslapen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten."



Andrei Burlacu
14 jaar, Moldavië

Andrei's vader verliet zijn gezin toen Andrei's moeder christen werd. Andrei was toen nog maar elf maanden oud, zijn zusje

drie jaar. Het gezin woonde destijds in bij grootmoeder, die geen christen was. Toen deze hoorde van moeders bekering en dat vader het gezin verlaten had, moesten ze vertrekken. Enkele jaren later, toen het gezin ernstig honger leed, mochten ze weer terugkomen. Nog steeds kijkt vader niet naar zijn gezin om. Hij vraagt nooit naar de kinderen. Naar verluidt, verdient hij goed. Het gezin woont nu in een kamer in een huis waar drie families samen de keuken, de badkamer en het toilet moeten delen. Andrei gaat graag naar school. Hij houdt van bouwen. Andrei is een pieterse jongen, hij is besluitvaardig en spontaan. Hij doet zijn best om zijn moeder te helpen met klusjes. Wie wil dit gezin helpen?



Veselin Mihailov
7 jaar, Bulgarije

Veselin woont met zijn ouders bij zijn grootmoeder. De ouders hebben zo nu en dan werk en verdienen gemiddeld ongeveer 50

euro per maand. Ze krijgen geen kinderbijslag voor Veselin en kunnen dus niet in alle levensbehoeften voorzien. Veselin heeft een hartprobleem waarvoor hij medicijnen moet slikken. Ze wonen met zijn vieren in slechts één kamer. Ze doen alles in deze kamer: koken op de kachel – dezelfde kachel waarmee ze de ruimte warm stoken –, slapen, wassen. Ze hebben ook geen toilet of badkamer. Dus ze warmen het water op en baden zich in een grote bak. Als toilet gebruiken ze een gat in de grond, buiten. Veselin is een stille en verlegen jongen. Hij houdt van dieren. Dit jaar gaat hij naar de 'pre-school', een voorbereidend leerjaar vóór de eerste klas van de basisschool. Hier leert hij al een beetje lezen en schrijven. Wilt u zich inzetten voor betere leefomstandigheden voor Veselin en zijn familie?

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, dan zullen overige donaties aan een ander, vergelijkbaar doel worden toegekend.

Kinder Sponsor Contact verschijnt onregelmatig, doch ten minste 4x per jaar en is een uitgave van de Stichting Kinder Sponsor Plan (ANBI geregistreerd in Capelle aan den IJssel, KvK nr. 24399340).

Stichting Kinder Sponsor Plan maakt deel uit van EEO International en is nauw verbonden met Stichting OostEuropa Zending Rotterdam (kantooradres Krimpen aan de Lek).
Kantooradres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek.
Tel. (NL) 0180-516380

Correspondentieadres Nederland: Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek
Correspondentieadres België: Postbus 170, 2610 Wilrijk
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften Nederland: ING 6990377 of RABO 33.38.11.372 t.n.v. Kinder Sponsor Plan.
Voor giften bij voorkeur de bijgevoegde acceptkaart of het machtigingsformulier gebruiken.
Giften België: KBC Bank rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW.

Christelijke kinderkampen

Christelijke kampen voor kinderen worden door kerken over de hele wereld georganiseerd. Maar betekend dit dat iedereen de mogelijkheid heeft om te gaan? Hoe zit het met de kleine kerken in de dorpen waar de kinderen het zich niet kunnen veroorloven? Heel simpel: zij gaan niet.

Wij als zendingsorganisatie willen dit veranderen. Wij hebben het streven om christelijke kinderkampen toegankelijk te maken voor alle kinderen, ongeacht het milieu waaruit ze komen of de omvang van hun kerk. Hoewel we natuurlijk alle arme kinderen willen helpen, richten we ons hier in het bijzonder op kinderen uit zigeunergezinnen. Deze kinderen leven vaak onder de armoedegrens, zijn in veel gevallen nooit buiten de muren van hun eigen zigeunergetto geweest en hebben nooit contact gehad met mensen buiten hun dorp – laat staan met christelijke kinderen. Ook hebben ze van veel dingen geen weet. Zo hebben ze nooit gehoord van bijvoorbeeld een trein of kinderkamp en weten ze weinig over voedingsmiddelen.

En ja, er zijn veel manieren om deze kinderen te helpen. Maar zou het niet geweldig zijn om deze kinderen, die nooit iets anders hebben gezien dan hun eigen geïsoleerde omgeving, gedurende een week eropuit te sturen? Naar een plek waar ze andere kinderen kunnen

ontmoeten, in een veilige omgeving waar ze onbezorgd met elkaar kunnen spelen? Tijdens de christelijke kinderkampen wordt er zowel fysiek als geestelijk voedsel uitgedeeld. Zo worden ze onderwezen in het Woord van God, leren ze nieuwe christelijke liederen en krijgen ze voldoende én goed eten. Arme kinderen hebben vaak een slechte mentaliteit. Ze hebben Gods liefde en zorg nog nooit eerder ervaren. Ze groeien op in moedeloosheid en hopeloosheid en hebben een vertekend beeld van de wereld. Maar wat het ergste is: ze hebben een vertekend beeld van God. Kan een week in een christelijk kinderkamp dan helpen? Jazeker!

Hoe kunt u het leven van een kind veranderen?

De kosten per kind voor het bijwonen van een christelijk kamp bedragen 100 euro. Deze prijs is inclusief vervoer, accommodatie en eten: goede maaltijden, vier keer per dag. Voor veel van deze kinderen zal dit de eerste keer zijn dat ze iets anders eten dan brood. Douches...! Riolering is er nog niet in de Bulgaarse dorpen en de huizen beschikken dus niet over douches of toiletten. Alle mensen in deze dorpen verwarmen water in emmers en gieten het dan uit. Ze hebben nog nooit in hun leven een douche gezien.

Maar het allerbelangrijkste van de kampen is natuurlijk, dat er christelijke activiteiten plaatsvinden. De kinderen hebben elke dag een Bijbelles en daarnaast spelletjes, gebed, leestijd, wedstrijden, handwerk, zingen en muzieklles en meer. Dit alles wordt georganiseerd door professionele christelijke docenten en vrijwilligers.

In het getto waar veel van de kinderen wonen is geen speelgoed, er zijn geen speeltuinen – ze spelen in het stof, met stenen en stokken, maar in de christelijke kampen brengen kinderen heel anders hun tijd door.



Vermeldt u a.u.b. bij uw gif: "Kinderkampen Bulgarije"

LEGAAL TE MIDDEN VAN DE ILLEGALITEIT



De openingsdienst met veel gasten uit andere kerken

Kurdjali is een stad in Zuid-Bulgarije waar ongeveer de helft van de inwoners moslim is. Je hoort er op straat nauwelijks Bulgaars; de mensen spreken Turks of Romatursk. Iedere stad in Bulgarije heeft zijn zigeunergetto's en zo is het ook in Kurdjali. Er zijn twee grote getto's. In een ervan wonen hoofdzakelijk moslims. Niemand weet hoeveel mensen er in de illegaal gebouwde huisjes wonen en niemand heeft ooit de moeite genomen om ze te tellen. Als paddenstoelen verschijnen er steeds nieuwe krotjes: tegen een ander aan, erbovenop of waar er ook maar ruimte is. Geen bouwplannen, geen vergunningen. Op een dag raakte God de harten van een moslimstel aan. Sedat en zijn vrouw Aishe werden christenen.

Na hun bekering kregen zij het niet gemakkelijk, want zij woonden in het getto tussen de moslims, die hen voortdurend bespotten en afwezen. Alsof dat nog niet genoeg was, legde God hun op het hart om een kerk te bouwen – midden in het moslimgetto. Een onmogelijk idee, menselijk gezien, maar niet voor God. Hij voorzorg in het geld. Vele kerken sprongen bij en ook christenen in het buitenland stuurden geld. Omdat de plaatselijke moslimoverheid absoluut geen christelijke kerk in de stad wilde, werd de bouw van de kerk meerdere malen stilgezet. Hierop spanden de kerkbouwers een rechtszaak aan, die zich heel lang voort zou slepen. De zaak kwam zelfs voor het hoogste hof in Sofia. Uiteindelijk werd de zaak toch door de kerkbouwers gewonnen en na veel

vertraging werd de bouw hervat. De grootste beproeving voor Sedat en Aishe was echter, dat zij te midden van mensen woonden die hen afwezen en bedreigden. De gettobewoners probeerden hen te intimideren door te dreigen met een petitie. Hierop kreeg Aishe de wijsheid om te antwoorden: "Dat is geen probleem. Jullie kunnen met een petitie komen tegen een legale kerk, maar wij kunnen een petitie tekenen tegen jullie illegale huizen." De kerk was het enige bouwswel in het getto waarvoor de legale wegen bewandeld waren. In maart 2012 gebeurde er iets heel bijzonders in het zigeunergetto. Na tweeënhalft jaar van bouwen en rechtszaken opende de eerste en enige christelijke kerk in Kurdjali haar deuren. Wekelijks zijn er diensten in het Turks. Veertig tot vijftig wedergeboren christenen ontmoeten elkaar hier – allen ex-moslims. Zij wijden hun leven toe aan Jezus Christus en staan voor elkaar en voor hun kerk. Velen van hen zijn leden van jonge gezinnen die zich inzetten om de kerk op poten te zetten. Er zijn inmiddels twee kindergroepen en één voor de jongeren. Wij geloven dat God deze gemotiveerde kinderen zal gaan gebruiken. De kerk staat op een zeer strategisch punt: midden in het moslimgetto. Het gebouw is van alle kanten zichtbaar en staat op slechts twintig meter van de doorgaande weg. Iedereen die via deze weg naar de naburige dorpen of naar het stuwmeer moet, komt erlangs. Een indrukwekkend christelijk bakken in een moslimzee!

(G)een gek idee: Een straatkind in het KSP !!!

Met een sterke lichaamsgeur, bezweet en met vieze en kapotte kleding ... zo kijkt Adam (9) ons met scheefstaande ogen aan. Wanneer hij zich voor het laatst gewassen heeft, weet hij niet. Een goede warme maaltijd heeft hij al een tijdlang niet gekregen. Adam slaapt in een donkere, vieze kamer zonder elektriciteit en zonder water. De wc is niet meer dan een gat in de grond, buiten. Er is geen keuken of badkamer. Die ene kamer is gewoon de enige ruimte die er is. Zijn

moeder woont hier met een vriend, die zijn vader is. Beiden zijn zij alcoholist en werkloos. Adam komt liefde, aandacht, kleding, voeding en verzorging te kort. Gewone KSP-sponsorhulp zou, gezien het verslavingsgedrag van zijn ouders, geen uitkomst bieden; het geld zou niet besteed worden aan Adam, maar aan een fles wodka. Toch heeft deze jongen hard hulp nodig. Word sponsor van Adam! Van het KSP-geld kunnen de kosten betaald worden van de

hulp die hij via de dagopvang van straatkinderenproject "Het Arendsnest" ontvangt. Hier kan Adam lekker in bad, schone en hele kleding aantrekken, smullen van een warme maaltijd en geholpen worden met zijn leerachterstand. Maar boven alles kan hij hier in aanraking komen met de liefde van God!

Flora Brokaar-Cornet
Contactpersoon straatkinderenproject
"Het Arendsnest"

HUIZENNOOD

Het gezin Rostas woont in Oradea, Roemenië, in een huisje bestaande uit twee kamers, een klein keukentje en een douche. Zij woonden hier met twaalf personen. Vanwege de krappe ruimte besloot de oudste zoon, Pardalian, een paar jaar geleden om op het binnenplaatsje een huisje te bouwen om daar samen met zijn vrouw Sandra en hun twee kinderen te gaan wonen. Dit huisje was vorige zomer woonklaar. Voor de bouw is voor een deel de ruimte van de schuur gebruikt, daarom verwachtten zij geen problemen van de kant van de gemeente. Echter na controle, begin februari 2012, werd geconstateerd dat zij toch een bouwvergunning nodig hadden.

Deze hadden zij niet en zij kregen hiervoor een boete van 500 euro. Ook moesten zij binnen een paar maanden alsnog een bouwvergunning aanvragen. Kosten: 1500 euro, exclusief de kosten voor het kadaster. Indien zij de boete niet betalen en de bouwvergunning niet regelen, moeten zij het huisje afbreken. Inmiddels is voorzien in een bijdrage om de boete te betalen, waar wij heel erg dankbaar voor zijn. Echter, het geld voor de bouwvergunning en de registratie in het kadaster is nog dringend nodig. Pardalian heeft geen mogelijkheid om dit geld bij elkaar te krijgen. Als analfabeet krijgt hij nauwelijks werk. Bent u bereid dit gezin te helpen?



"Geluksnummer 13"



Je zal maar achttien jaar zijn en trouwen met de liefde van je leven. Het geluk kan niet op. Je woont in een huurhuisje en al spoedig komen er drie kleine koeters. Er is werk en er is gezondheid – maar dan slaat het noodlot toe. Er breekt crisis uit in het land. Werk is er niet meer te vinden en de inkomsten gaan als sneeuw voor de zon op aan de dagelijkse levensbehoeften. Het net aangekochte huis in het geboortedorp kan niet meer worden afbetaald en hoe hard je ook werkt, er is nooit voldoende om alle kosten te betalen. Schulden lopen op en het leven ontglipt je.

Dit overkwam Jutka (27) en Janos (29) Gode uit Borsava in Oekraïne. Hun drie kinderen Dominique (10), Alex (6) en Emilia (8) zitten met witte gezichtjes op de bank. Moeder is erg mager en haar tanden lijken aangetast door ondervoeding. Elke dag werkt moeder Jutka in de tuin en in de tuin van enkele burens. Daarmee verdient zij per maand 700 gryven. Vader Janos zoekt naar werk en doet ook tuinen. Hij verdient gemiddeld zo'n 500 gryven. Samen hebben zij per maand 1.200 gryven, ofwel 120 euro. 100 euro daarvan moeten zij apart houden om de lening op het huis te kunnen afbetalen. Het gebeurt regelmatig dat er geen eten op tafel is omdat er geen geld is.

De cadeautjes die we meenamen voor de Kis-sstraat nummer 13 worden dankbaar ontvangen. De kinderen spelen met de slingers en verwonderen zich over de mooie tekendoos die door ons voor hen is meegebracht. Contactpersoon Marti vertaalt onze woorden en we gaan samen op de foto. Heel even doet dit de dagelijkse ellende vergeten, maar als we de vraag over de lening voor het huis stellen, worden beide jonge ouders erg emotioneel. De lening van 9.000 euro ligt als een zware last op hun schouders. Ze zijn niet in staat deze af te betalen zonder zwaar in te teren op hun dagelijkse behoefte aan eten, kleding en andere basisbehoeften.

Huis nummer 13 aan de Kis-sstraat in Borsava is een heel mooi huis met een flinke tuin. Het is een prachthuis voor een gezin als dit. Er is ruimte voor een grote groentetuin en later eventueel voor wat vee en kippen. Met een beetje hulp kan dit gezin een bijna zelfvoorzienend bestaan leiden. Dat beetje hulp zouden wij hier op deze plek zo willen geven, maar zonder hulp van u als lezer gaat dat niet lukken.

Wilt u het gezin helpen door sponsor te worden van een van hun kinderen, neemt u dan alstublieft onmiddellijk contact op. Laten we er samen voor zorgen dat het huisnummer 13 waar dit gezin woont vanaf vandaag hun geluksnummer wordt.

Interview met Kees Slings (73 jaar)

Hoe lang werk je nu bij de Stichting KSP?
- Ik werk hier sinds 1996.

Wat is jouw taak bij het KSP?
- Mijn belangrijkste taak is het opmaken van de maandelijkse lijsten voor de contactpersonen, waarin staat hoeveel geld er naar de gezinnen gebracht moet worden. Daarna maak ik de geldtransfers klaar voor verzending.

Hoe kwam je bij dit werk?
- Ik ging in 1996 met de vut en wilde graag vrijwilligerswerk gaan doen. In het begin reed ik kleding en spullen voor de afdeling hulpgoederen, maar later werd ik gevraagd om op kantoor mee te gaan helpen.

Wat vind je leuk aan het werken voor het KSP?
- Het is goed om iets buitenshuis te doen. Bovendien ben ik hier een beetje een lengstuk van de zendelingen en de contact-

personen met hun diaconale taak. In de brief aan de Efeziërs staat iets over dienstbetoon. Dat vind ik heel belangrijk: niet alleen kracht, maar ook dienst betonen.

Sponsor je zelf ook een kind?
- Ja, we zijn ons tweede sponsorkind aan het steunen.

Heb je jouw sponsorkind weleens bezocht?
- Nee.

Denk je dat het sponsoren van een kind zinvol is? Waarom?
- Uit eigen ervaring weet ik dat het opvoeden van kinderen veel problemen kan geven. De moeders daar hebben moeite om hun kinderen gekleed en gevoed naar school te krijgen. Dat alles is zo hard nodig. Maar misschien nog belangrijker is, dat de contactpersonen ook bemoediging, sturing, vermaning en een stukje opvoeding geven.



Vrijwilligers gevraagd

Voor de administratie van het Kinder Sponsor Plan zoeken wij vrijwilligers die enkele dagen per week willen meehelpen op ons kantoor in Krimpen aan de Lek. Bent u een overtuigd christen en hebt u een hart voor de zending? Bent u tevens in de gelegenheid en bereid om u enkele dagdelen of dagen vrij te maken? Neem dan contact op met ons kantoor, 0180-516380 en vraag naar Carolien Rijdsijk.