

KINDER SPONSOR CONTACT

Infobulletin * Kinder Sponsor Plan (KSP) * Jaargang 16 * oktober 2009



EO-presentatrice Mirjam Bouwman reisde als lid van het Comité van Aanbeveling van het Kinder Sponsor Plan in mei jl. met een team naar Oekraïne. Mirjam is zeer bewogen met het lot van noodlijdenden en vertelt graag iets over haar indrukken.

ALS JEZUS DIT ZOU ZIEN...

Romagezinnen

"Het doel van onze reis was het bezoeken van diverse projecten en het bemoedigen van gesponsorde gezinnen. Wat me enorm raakte waren de Romagezinnen. Mensen in oude huisjes, 'krotjes', zoals wij ze zouden noemen. Vaak grote families op een paar vierkante meters. Vochtige, donkere onderkoms. Je voelde meteen een trieste sfeer. Met onze groep hadden we van te voren voedselpakketten gemaakt. Vanuit Nederland hadden we ook nog wat snoep en speelgoed meegenomen. Een feest om dat uit te delen! Zo blij als deze kinderen waren met een doosje rozijnen!

Bijzonder waren de momenten waarop we met de gezinnen mochten bidden. Ieder bad in zijn of haar eigen taal. We verstonden er niks van, maar ach... de Geest spreekt alle talen.

Naast het bvezoeken van gezinnen in de stad zijn we ook naar verschillende Romakampen geweest: de 'sloppenwijken van Oekraïne'. Hier kon je niet eens meer spreken van huisjes of 'krotjes'. Dit waren mens-

onwaardige bouwsels. De meeste kinderen konden niet naar school. En als ze al gingen, dan gingen ze naar een Romaschool. Want Roma worden als uitschot gezien. Niemand moet hen, niemand wil hen. Ze moeten naar speciale scholen, ze krijgen de smerigste baantjes en ze mogen nergens wonen, alleen in hun eigen kampen. Als Jezus dit zou zien...

Kerkdienst

Op zondag zijn we naar een kerkdienst midden in een Romakamp geweest. Wat een vrolijke, bemoedigende dienst! Als groep werden we uitgenodigd een lied te zingen en tot onze verbazing zong de hele kerk mee. Ieder in hun eigen taal! En zo stonden we daar, verschillende nationaliteiten, zingend in verschillende talen, maar prijzend dezelfde God. Dat was heel indrukwekkend!

Verlaten baby's

Wat net zo indrukwekkend was, was ons bezoek aan de ziekenhuisafdeling 'verlaten baby's'. Geregeld worden baby's achtergelaten op de stoep van het ziekenhuis door vrouwen die niet voor hun kinderen kunnen zorgen, of het geld niet hebben om hen op te voeden. Op dit moment liggen er 28 baby's van 0 tot 1 jaar op deze afdeling. In de bedjes lagen de prachtigste kindertjes. Een paar keer keken twee oogjes me aan, tussen de spijlen van het bedje door. Het kindje bleef maar kijken, zoekend naar enige vorm van aandacht. Ik lachte en kreeg een lach terug. M'n hart brak. De verpleegkundigen doen wat ze kunnen, maar ze zijn maar met z'n drieën. De

"... herbouwt dit huis, dan zal ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Here." (Haggai 1: 8)

In Oost-Europa hechten christenen vaak veel waarde aan mooie en imposante kerkgebouwen. Gemeenteleden brengen daar grote offers voor, ook al zijn zij nog zo arm. Diaconaal werk is nog tamelijk onbekend bij hen, maar de zorg voor het huis van God heeft hoge prioriteit.

De profeet Haggai riep de mensen in zijn tijd op om serieuze aandacht te geven aan de bouw van Gods tempel, en niet alleen bezig te zijn met het eigen huis en comfort. Ook vandaag heeft deze oproep betekenis voor ons. Dan gaat het niet alleen om een bouwwerk van stenen en cement, maar vooral om een geestelijk huis, waar Jezus Christus centraal staat. Die Zijn leven geofferd heeft en Zijn bloed gegeven heeft om ons vrijheid te schenken. Groeien in geloof en navolging van Hem mag hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Bij monde van Haggai heeft God gezegd dat Hij ons terzijde zal staan, als wij ernst maken met Zijn opdracht.

Laten wij hieraan gehoor geven, opdat Hij ons zal zegenen, en wij anderen tot zegen kunnen zijn.

Anneke Steinmann



baby's krijgen daardoor nauwelijks liefde en aandacht. De hechting van zo'n kind is nul. Vaak worden ze schuchter en zelfs bang voor volwassenen. Ze kennen geen liefde en kruipen soms in de hoek van hun bedje, omdat ze niet weten wat ze moeten. De gevolgen van een slechte hechting zijn groot. Veel van deze kinderen komen later in het criminele circuit terecht.

Inzetten

Ik heb groot respect gekregen voor alle medewerkers, zowel hier in Nederland, als in Oekraïne. Ondanks de vele tegenslagen (veelal door de corruptie in dat land) blijven ze zich inzetten voor de Roma, het volk waar niemand iets mee te maken wil hebben. Juist voor hén zet het KSP zich ook in! Jezus zegt in het evangelie van Mattheus: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

Mirjam Bouwman



WILT U ONS CONTACTBLAD
LIEVER DIGITAAL ONTVANGEN?
STUUR ONS EEN MAIL!

Gospel-Benefietconcert m.m.v. Annemieke Koelewijn en live band



Op zaterdag 28 november organiseert het Kinder Sponsor Plan voor het tweede achtereenvolgende jaar een Gospel-Benefietconcert in De Ark, Burg. Aalberslaan 41, Krimpen a/d IJssel, aanvang 20:00 uur. Annemieke Koelewijn en haar live band zullen deze avond muzikaal vullen. De opbrengst is bestemd voor diverse projecten voor onderwijs aan Romakinderen. Reserveer tijdig! Entree € 10,- p.p. Bel 0180-516380 of mail naar steunksp@gmail.com

Romakinderen in Janosi weer naar school?



Wegens geldgebrek kon het Romaschooltje in Janosi (Oekraïne) niet open. Laten wij er samen zorg voor dragen dat deze kinderen weer naar school kunnen. Elke gift is welkom!

Voor € 3,- geeft u een arm gezin warmte!

Ook dit najaar voeren wij weer actie om arme gezinnen in Oost-Europa een warme winter te bezorgen. Al voor € 3,- helpt u mee om een arme familie van stookhout of verwarming te voorzien. Zonder uw hulp zitten deze mensen letterlijk in de kou!



Kennismaking met contactpersoon Rita (Bulgarije)

In het Romadorp Malo Konare woont zuster Rita. In de kerk is zij verantwoordelijk voor het kinderwerk. Zuster Rita is geliefd bij zowel ouders als kinderen. Met veel liefde en inzet wijdt zij zich aan haar taak als contactpersoon. Zuster Rita is dankbaar dat ook haar kleindochter in het sponsorprogramma is opgenomen.

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.

Verantwoording van de giften (voorgaande 2 maanden)

Hulp gezinnen	€ 12.500,-
Huizenprojecten	€ 4.180,-
Basisfonds (werkprojecten)	€ 75,-
Medisch Fonds	€ 1.490,-
Kindersponsoring	€ 52.475,-
KSP Algemeen	€ 14.060,-



Kinder Sponsor Contact is het contactblad van het Kinder Sponsor Plan (KSP). Het KSP is aangemerkt als ANBI (gevestigd in Rotterdam).

Informatie Nederland: Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan de IJssel. Tel. (NL) 0180-516380
Info België: OostEuropa Zending VZW, Postbus 2, 2950 Kapellen
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften NL: ING 6990377 t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan te Krimpen a/d IJssel. Voor België: Kredietbank Nr. 414-0353661-35
Of gebruik de bon, of (NL) de bijgesloten acceptgirokaart.

Bon

- Stuur mij info over Kindersponsoring
- Ik meld mij aan als kindersponsor voor € 25,- per maand

Naam: _____
Straat: _____
Postcode: _____ Plaats: _____
Telefoon: _____ E-mail: _____

- Ik machtig u om € _____ p. mnd. / eenmalig (onderstreep) te incasseren (alleen NL)

van mijn rekening nr:
(Machtiging is herroepbaar binnen 30 dagen)

Handtekening:

Inzenden aan:
Stg. Kinder Sponsor Plan (KSP) Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan den IJssel.
(B) OostEuropa Zending VZW, Postbus 2, 2950 Kapellen