

## HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN!

De twee weesmeisjes van de familie Darie uit Roemenië hoeven nu niet meer met een matras op de grond te slapen. Ze hebben nu een goede slaapbank voor tweepersonen.



Het oude matras waar ze op sliepen      de nieuwe slaapbank

## MEDISCHE HULP

Wij konden weer verschillende volwassenen en kinderen helpen die gezondheidsproblemen hadden. Zo mochten wij voorzien in de kosten voor een beenoperatie in Albanië, een darmoperatie in Oekraïne en tandartskosten in Roemenië.

## BARNABAS JEUGDCONFERENTIE IN ALBANIË EEN GROTE ZEGEN!



Het was een gezegende conferentie met 90 deelnemers. De jongeren werden opgebouwd en bemoedigd. Een ex-sponsorkind (foto links) hielp nu in de keuken, terwijl hij jaren ook heeft deelgenomen aan de Barnabas-conferentie! Jonilda (5<sup>e</sup> van rechts is een jong Romameisje uit Korca. Haar familie is erg arm en dankzij het Kinder Sponsor Programma waren zij en haar familie gezegend met de steun voor meerdere jaren. Jonilda is nog nooit buiten haar stad geweest. Toen we afgelopen zomer de Barnabas-jeugdconferentie in de stad Pogradec organiseerden, kwam haar moeder naar ons toe met het verzoek om Jonilda mee te nemen. De conferentie voor haar was onvergetelijk. Ze vertelde: *“Deze conferentie was de beste tijd van mijn leven met nieuwe vrienden, op een heel mooie plek. Ik ga al naar de kerk sinds ik een klein kind was en ik vind het leuk om daar te zijn, maar ik heb Gods aanwezigheid nog nooit van zo dichtbij ervaren. Nu weet ik dat God een plan voor mij heeft in mijn leven en ik zal al mijn talenten die God mij heeft gegeven inzetten om Hem te dienen”*. Jonilda is nu terug in haar kerk in Korca en helpt onze contactpersoon Linda bij het organiseren van de zondagsschool.

*Neem uw zoon, uw enige die u liefhebt, Izaäk...en offer hem..als brand-offer **Gen.22:2***



Wij kennen allemaal het verhaal van Abraham, dat God hem vroeg om zijn zoon Izaäk te offeren. Voor mij is Abraham een groot voorbeeld. Abraham moet wel enorm van God gehouden hebben en het vertrouwen van hem in Zijn God was ook erg groot. Hij was bereid zijn zoon te offeren, zijn enige zoon waarop hij zolang had gewacht. Omdat Abraham God gehoorzaamde, heeft God Abraham en zijn nageslacht tot zegen voor alle volken gesteld.

*( vers 18: in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent).*

Hoe makkelijk is het om liederen te zingen, dat Hij ons alles waard is. Maar zijn wij bereid net zoals Abraham onze “Izaäk” op te offeren en God te gehoorzamen? Het is goed om ons zelf te onderzoeken en ons af te vragen of God inderdaad de eerste plaats in ons hart inneemt. Wij weten vaak wel wat onze “Izaäk” is. Voor de één is het een zoon of dochter, voor de ander een echtgenoot, een carrière etc. Zijn wij bereid het aan Hem te offeren, wanneer Hij het ons vraagt?

God heeft voor ons ook Zijn enig geboren Zoon opgeofferd, waardoor ook alle mensen die in Hem geloven, gered en gezegend kunnen worden. Laten wij God vragen om ons te helpen Hem boven alles lief te hebben en Hem te gehoorzamen, zodat ook velen door onze gehoorzaamheid aan Hem gezegend zullen worden en Gods Liefde mogen zien en Hem zullen aannemen in hun harten!

*Elisabeth Eikenboom*

# PROJECTEN

## HUISRENOVATIE VOOR FAMILIE BALÁZSI IN OEKRAÏNE

Het huis van de familie Balázi moet dringend gerenoveerd worden. Omdat het hout van het dak verrot is en er ook gaten tussen de muren zitten en het plafond ook vervangen moet worden, zou het eigenlijk beter zijn om een nieuw klein huisje voor dit gezin te bouwen, zoals wij ook voor Cristina met haar drie kinderen hebben gedaan. De geschatte kosten komen dan op 3000-4000 euro.



## ZEGEN VOOR HET HELE GEZIN DOOR HET SPONSOREN VAN EEN KIND



Viorel, links, met zijn familie

Eén van de sponsorfamilies is familie Badarau. De vader, Viorel, werd christen in 1988. Hij woonde in Slobozia, een dorpje in Roemenië wat in de jaren 80 de geweldshoofdstad was van de provincie Iasi. Het was zo erg, dat zelfs mensen werden onthoofd met bijlen en zeisen. Er was geen verharde weg en de politie kwam er zelden en als het echt nodig was, ging men alleen gemaskerd en zwaar bewapend. Toen Viorel zijn ouders vertelde over zijn nieuw gevonden geloof werd hij 'vriendelijk' verzocht hier mee op te houden of zijn huis zou wel eens af kunnen branden. Hij was jong, nog niet zo lang getrouwd en net

vader geworden van een kind, toch wilde hij zijn geloof niet verloochenen. Het huis werd weliswaar niet verbrand, maar wel dusdanig 'verbouwd' dat het onbewoonbaar werd. Met zijn gezin is Viorel vervolgens verhuisd naar een dorpje een paar kilometer verderop waar hij zijn bediening vervolgde. Ook bleef hij bidden voor zijn eigen dorp. Een paar jaar later werd er op de deur geklopt. Het was zijn vader, die in tussentijd ook Christen was geworden. Hij vroeg zijn zoon om vergeving en gaf hem ook de sleutels van zijn eigen huis; voor zich zelf bouwde hij vervolgens een huis elders in het dorp. Viorel en zijn gezin konden weer terug naar Slobozia. Nu heeft Slobozia zo'n 2000 inwoners, waarvan ongeveer 800 naar een gemeente gaan. De hele mentaliteit in het dorp is totaal veranderd. Je kunt nu gewoon veilig over straat lopen. Viorel is voorganger van verschillende Roma gemeentes. De verste gemeente ligt zo'n 70 km verderop. De meeste voorgangers betalen de transportkosten vaak zelf of krijgen een heel kleine vergoeding. De KSP bijdrage helpt voorgangers in het voorzien in de behoeften van hun gezin, zodat het mogelijk is dat ze deels worden vrijgemaakt om aan hun roeping gehoor te geven.

## SPONSORS GEZOCHT

Voor Jovan, 11 jaar (foto links), en Dragana, 9 jaar (foto rechts), uit Servië zoeken wij dringend sponsors. De moeder heeft gezondheidsproblemen en de vader is in 2013 in een auto-ongeluk omgekomen. Via de machtigingsstrook kunt u zich aanmelden.

