

## HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN!

Wij zijn dankbaar voor de goede respons van giften voor de familie Balaszi uit Oekraïne. Omdat het renoveren van hun "huis" bij nader onderzoek meer kost dan het kopen van een klein huisje, is besloten om begin volgend jaar naar een huisje te zoeken voor dit gezin. Tijdelijk kunnen ze zolang bij familie wonen.

## MEDISCHE HULP

Voor een jonge vrouw met rugklachten die vaak op de grond sliep, konden wij een goed bed kopen. Een goede nachtrust is onmisbaar voor een goede gezondheid. Ook konden wij gezinnen met gezondheidsproblemen helpen met medicijnen en extra vitaminen.

## BRANDHOUTPROJECT

Meer dan 20 gezinnen hebben brandhout ontvangen. Wij hopen met uw hulp nog meer gezinnen te kunnen helpen.



## GETUIGENIS VAN EEN SPONSORKIND

Gabriël (foto rechts boven) is één van de 9 kinderen van de familie Balaj en groeide op in een énkamerhuisje gemaakt van leem, vlakbij een vuilnisbelt. Zijn vader heeft geen vaste baan en ze zijn erg arm. Op de vraag wat God betekent voor hem, antwoordde hij: "God is alles voor mij. Ik zou niet zonder hem kunnen leven. Het zou me geen goed doen om alle rijkdommen van deze wereld te hebben als ik God niet had. Zonder Hem zou het allemaal niets zijn". Wat een antwoord voor een jongen van 16. Vier jaar geleden, toen hij 12 jaar oud was, mocht hij Gods Liefde en voorziening persoonlijk ervaren. Toen zijn moeder met hartproblemen naar het ziekenhuis werd gebracht, bleef hij thuis om samen met zijn oudere zus voor hun broertjes en zusjes te zorgen. Ze hadden geen eten en niemand om voor hen te koken. Hij mocht van zijn vader geen mensen om hulp vragen, maar hij moest alles aan zijn Hemelse vader vragen in gebed. Hij verzamelde zijn broertjes en zusjes en ze knielden allemaal neer en riepen met heel hun hart uit tot God. Zij baden voor de gezondheid van hun moeder en voor eten. Tranen liepen over hun wangen. Nauwelijks waren ze klaar met bidden of Gabriël zag een rode auto voor hun huis. Hij opende de deur en werd begroet door hun onverwachte bezoeker: "Ik voelde me door God ertoe aangezet om jullie dit te brengen," zei de diaken van hun kerk, en gaf Gabriël een zak vol voedsel! Hun gebed was verhoord! Ook had God hun moeder aangeraakt. De plaatselijke kerk heeft twee jaar geleden een groter huis voor hun gebouwd! Ook heeft Gabriël vaak gezien hoe de maandelijkse steun van het Kinder Sponsor Plan precies gebracht werd, wanneer ze het nodig hadden. Gabriël wil een steunpilaar zijn voor zijn ouders en hij wil ook andere mensen helpen, zoals anderen ook zijn familie hebben geholpen! Hij heeft de middelbare school afgemaakt met goede cijfers en studeert nu voor automonteur.

**Jezus de Vrededorst**  
*Vrede geef ik u, niet zoals de wereld u die Geeft.. Joh. 14:27*



Vrede op aarde in de mensen een welbehagen zongen de engelen toen Jezus geboren werd. Het wordt straks weer veel gezongen, maar hebben degenen die het gaan zingen ook vrede? Als wij om ons heen kijken, zien wij dat veel mensen onrustig zijn en het hun aan vrede ontbreekt. Als je onrust hebt in je hart kan dit je gezondheid aantasten. Negatieve gedachten kunnen je constant bezig houden. Je hebt slapeloze nachten en vaak geen eetlust meer. Daarna krijgt men meestal gezondheidsproblemen. Ook voor de jeugd is deze tijd van pandemie ontzettend moeilijk. Velen zijn depressief en onzeker over de toekomst en hebben geen vrede in hun hart. Hoe kunnen wij die vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ontvangen? Door het grootste geschenk wat God ons gegeven heeft, Zijn zoon Jezus, aan te nemen. Toen de engel tot de herders sprak om het goede nieuws te vertellen, geloofden zij de boodschap meteen. Ze gingen op zoek naar de Messias en vonden Hem gewikkeld in doeken. Toen zij Hem vonden, werden zij vervuld met grote blijdschap. Ook de wijzen uit het Oosten vonden Hem en gaven Hem kostbare geschenken. Laten wij als geschenk ons hart **volledig** aan Hem geven. Hij kan ons dan vullen met Zijn blijdschap en vrede. Zelfs wanneer je door een storm gaat, kun je Zijn vrede ervaren!

Namens het bestuur, vrijwilligers en medewerkers van het Kinder Sponsor Plan, wens ik u een vreedevolle Kerst toe en een gezegend en gezond Nieuwjaar!

*Elisabeth Eikenboom*

# PROJECTEN

## HULP VOOR FAMILIE CUNAS



Familie Cuna, is één van de armste families in ons programma, maar ook één van de meest dankbare families. Zij zijn God en de sponsors dankbaar voor de zegeningen die ze ontvangen via het Kinder sponsor Plan. In 2020 hebben we dit gezin geholpen met reparaties aan hun huis en nu hebben ze betere levensomstandigheden. Vader Cuna is een erg handige man. Hij is professioneel in het werken met ijzer, hij is goed als huisschilder enz. Aangezien hij werkloos is, hebben wij met hem gesproken wat hij eventueel



zou kunnen en willen doen. Hij wil hard werken voor zijn gezin en elke dag brood op tafel zetten, zodat zijn kinderen naar school kunnen gaan en kunnen leren om nuttig te zijn voor het gezin en de samenleving. Daarna vertelde hij ons dat hij veel mogelijkheden ziet om als smit te werken. Dit beroep werd in de stad Tepelena, waar hij woont, veel uitgeoefend, maar velen hebben Albanië verlaten om in het Westen te werken. Er is behoefte aan mensen die dit beroep zouden kunnen uitvoeren. Om dit project te laten starten is een bedrag van 2500 euro nodig, om de nodige gereedschappen te kopen en de huur voor een ruimte voor drie maanden te kunnen betalen. Daarna kan hij de huur zelf betalen. We zijn erg gemotiveerd om hem te helpen en we hopen dat ook andere ouders die worden ondersteund via het Kinder Sponsor Plan in de stad Tepelena zullen worden geïnspireerd om iets te beginnen, zodat ze hun eigen gezin kunnen onderhouden. Voor giften voor dit project graag familie Cuna vermelden.

## EVANGELISATIEPROGRAMMA'S

In één van de armste landen van heel Oost-Europa laat een tragedie een moeder alleen achter met drie kinderen, maar te midden van duisternis bracht de hoop van het evangelie troost en redding voor haar familie. Artemisa, die twee jaar was toen haar vader stierf, zag hoe Jezus het leven van haar moeder veranderde. Vandaag, 20 jaar later, dient ze Hem en helpt ze andere kinderen om wonderen te ervaren in hun leven, hun families en hun toekomst.

De Albanezen kennen een geschiedenis met diep gewortelde moslimtradities, oorlogen, dictators, geweld en extreme armoede, die al decennialang de toekomst en vreugde van de mensen hebben beperkt. Vooral in de meest afgelegen dorpen is dat te merken. Jezus Christus zei: "En gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken" (*Johannes 8:32*). Dat is het evangelie dat we door genade en barmhartigheid van God prediken. De prediking van het evangelie kan iemands leven veranderen, maar die ogenschijnlijk kleine verandering kan generaties veranderen, zoals bij Artemisa. Wij willen doorgaan met deze activiteiten voor de kinderen en hun families om met hen een moment van vreugde te delen. Met Kerst geven we elk kind een klein cadeautje t.w.v. 7,50 euro, misschien wel het enige dat ze voor het einde van dit jaar zullen ontvangen. Helpt u ook mee om levens en zelfs generaties te veranderen?

