

Wat wij konden doen

Wij zijn erg dankbaar dat wij de afgelopen weken weer verschillende kinderkampen in Albanië en Servië konden ondersteunen. Hoe belangrijk een kinderkamp kan zijn voor de kinderen heb ik onlangs weer mogen vernemen. Eén van deze kinderen, nu een volwassen vrouw en getrouwd, heeft in een van de kinderkampen Jezus aangenomen en is nu directrice van een christelijke organisatie. Zij organiseert nu zelf elk jaar kinderkampen voor kinderen uit kindertehuizen!

Huisproject

De renovatie van het huis van de familie Pop, dat was afgebrand, is begonnen. De vader was erg onder de indruk dat hij hulp kreeg van vreemden (KSP). In juni hebben wij hem bezocht en met hem kunnen bidden. Hij wil alle sponsors hartelijk danken. Helaas is er is nog niet voldoende geld binnengekomen.



De reparaties zijn begonnen

Georgy uit Bulgarije kon, dankzij uw giften, zijn schooljaar afmaken en ook hoefde hij geen werk te zoeken na het plotselinge overlijden van zijn moeder. Haar inkomen viel hiermee weg. Georgy wil graag naar de universiteit in Sofia.

Barnabasconferentie

Wij hebben ook enkele tieners in Albanië voor de conferentie financieel kunnen ondersteunen. Daar hebben ze geleerd hoe je God kan dienen. Het thema was "eenheid".



Hulp contactpersonen

Voor één van onze contactpersonen konden wij de reparatiekosten van zijn auto betalen. Met de auto brengt hij het sponsorgeld naar de gezinnen. Ook konden wij bijdragen aan de begrafenis kosten voor de vrouw van broeder Duciuc. Zij overleed plotseling aan een hartstilstand.

Persoonlijk

1 Cor. 13:13

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde.....



Een mooi en veelbesproken vers uit Gods woord. In feite is het hele hoofdstuk een leerzame passage. Wat baat het ons wanneer we de liefde niet hebben. Liefde voor God en liefde voor onze medemens. Al jaren ben ik betrokken bij de ondersteuning en het bezoeken van arme gezinnen. Het treft me steeds opnieuw wanneer ik lees over hun leefomstandigheden. Daar bovenop gebeurt er nog zoveel in hun leven waarbij ze extra hulp en morele ondersteuning nodig hebben. Hoeveel noden kan een mens aan?

Vele jaren kon ik zelf zien en beleven hoe vele gezinnen moeten vechten om het hoofd boven water te houden. Ook mocht ik ervaren hoe dankbaar zij waren wanneer er hulp kwam en horen dat zij voor de stichting en de donateurs regelmatig bidden. Hoe geweldig is dit, een wisselwerking die voor de mens praktisch niet zichtbaar is, maar wel voor onze hemelse Vader. Hoe bijzonder dat Kinder Sponsor Plan een instrument is in Gods hand en kan voorzien in vele noden. Hoeveel, dat wordt uiteraard mede bepaald door de donaties die wij mogen ontvangen.

Wij zijn dan ook heel dankbaar voor de vele donateurs die ons maandelijks of incidenteel ondersteunen, zodat armlastige gezinnen op een geweldige manier geholpen konden worden. Niet alleen met financiële ondersteuning, maar juist ook met het Woord van God. En natuurlijk onze gebeden.

Door hen hulp te kunnen bieden, lieten wij allemaal Gods liefde zien en ontvingen zij weer hoop. Hierdoor werd hun geloof versterkt.

... en de grootste van deze drie is de liefde.

Olga van Lavieren

PROJECTEN

Kinderkampen

Enkele kinderen hebben nog geen kinderkamp kunnen bijwonen. Graag willen wij onze contactpersonen helpen om een kinderkamp te organiseren voor de allerarmsten in een zigeunerndorp nabij Targu Mures.



Brandhout

Elk jaar krijgen wij verzoeken binnen voor hulp voor de aankoop van brandhout. Tot nu toe konden wij elk jaar meer dan 30 gezinnen helpen.



Schoolmateriaal

Op 15 september zullen veel scholen in Oost-Europa weer beginnen. Voor de gezinnen is het altijd moeilijk om schooltassen, schriften etc. voor alle naar schoolgaande kinderen aan te schaffen. Met een bedrag van € 25 kunnen wij een kind al enorm helpen om tassen en ander schoolmateriaal te kopen.

Sponsorkind



Eén van de gesponsorde kinderen was ooit Marcel Marcelaru. Zijn vader is al meer dan 25 jaar een contactpersoon voor het KSP die het geld naar de sponsorkinderen brengt. Het was voor ons een enorme bemoediging van hem te horen, dat de kinderen die jarenlang gesponsord waren, goede banen hebben en gezegend zijn. De gebeden van de sponsor hebben zeker hieraan bijgedragen. Ook voor hem en zijn vrouw met hun tien kinderen was het sponsorgeld een enorme



zegen en hulp. Marcel heeft muziek gestudeerd op het conservatorium. Hij heeft goede resultaten behaald, maar God had een ander plan met hem, daarom ging hij theologie studeren waar hij zijn master voor haalde. Vervolgens heeft hij zijn doctoraat in Oxford behaald. Hij had op universiteitsniveau verschillende banen in Kroatië en geeft nu les op de bijbelschool in Boekarest. Hij geeft ook cursussen in Amerika en Engeland en houdt conferenties. Zijn vrouw komt uit Kroatië en ze hebben een zoon, Vedran, wat vreugde betekent.



Voor **Levi** (6) en **Loredana** (8) zoeken wij nog een sponsor. Ze komen uit Roemenië en wonen in een dorp, 25 km van Timisoara. Uw sponsoring en gebeden kunnen een groot verschil maken in de levens van deze kinderen.



COLOFON

Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 3x per jaar
St. Kinder Sponsor Plan (KvK 24399340) is nauw verbonden
Met Stg. OostEuropa Zending/Christian Care East West



Correspondentieadres : Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek
Email: info@kindersponsorplan.nl
NL51 INGB 0006 9903 77 of NL82 RABO 0333 8113 72
t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan.
Voor giften bij voorkeur bijgevoegde acceptkaart of het machtigingsformulier gebruiken.

Kantooradres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen a/d Lek, tel: (31) 0180-516380